

# Stof til eftertanke

Aktuel og velkrevet antologi rummer værdifuldt stof til forståelse af digitalpædagogiske udfordringer.

De er online, de unge, de er digitale indfødte, og det i en grad, så medieforsker Søren Schultz Hansen i sin artikel *De nye indfødte* ikke tøver med at kalde de unge for cyborgs.

Mobilen er nemlig lydløs og helt tæt på kroppen, så signalet fra en vibration er ligeså vedkommende, fysisk og nærværende som et prik på skulderen. Hudnært, en del af kroppen, en sanselig fysisk påvirkning. Ikke til at ignorere.

Så vi må nok gentænke vores holdning til afbrydelsen, når der tjekkes beskeder og opkald midt i en samtale med os, de voksne, de ældre voksne.

## Voksne må ændre holdning

Der er noget, de ældre voksne skal ændre holdning til. Man kan ikke se kollegaen, der kommer forbi og prikker samtalepartnern på skulderen. Henvendelsen er digital, en vibration.

Der er nogen til stede, ganske vist usynligt for os – men det ville være uhøfligt af modtageren af signalet ikke at reagere, for der eksisterer skam en online-etik. Et *comme il faut*. Så vi kan bare lære det!

*Digital Trivsel* er en meget aktuel og velkrevet antologi, der gennem forskellige vinkler belyser problemfeltet omkring børn og unges digitale trivsel.

Alle artikler repræsenterer væsentlige tanker og overvejelser, der tilsammen understreger budskabet: At det digitale bør være et absolut fokus- og omdrejningspunkt i det fremtidige pædagogiske arbejde. Det er uomgængeligt og uomtvisteligt

nødvendigt. Det er en forudsætning for forståelse og for læring.

## Mange relevante aspekter

I antologiens første tre artikler ser medieforskere på forskellige aspekter af betydning for digital trivsel:

- Søren Schultz Hansen: *Hvordan agerer digitale indfødte, opvokset med nettet, facebook og mobil?*
- Gitte Stald: *Hvad er udfordringerne ved "Always on" påtrængende information, fragmenteret tid og den fraværende tilstedeværelse?*
- Malene Charlotte Larsen: *Hvordan manifesterer unges sociale mediekultur sig?*

I de efterfølgende tre artikler behandler Gry Hasselbach, Medierådet for børn og unge, temaet digital mobning, Erroll Marshall fra Center for Digital pædagogik (Cyberhus.dk) skriver om digital rådgivning, og Kuno Sørensen, Jon K. Lange, Marie Pihl og Gitte Jacobsen fra Red Barnet bidrager med en artikel om digital trivsel og forældresamarbejde.

Afsluttende er der en artikel med filosofiske overvejelser om den socialpædagogiske udfordring af Kristian Lund, der skriver om kulturel kildekritik, at grave dybere og værdien af at være i stadig dialog.

## Giver god indsigt

Hvilke særlige koder og problemstillinger knytter der sig til de digitale

universer og sociale medier? Hvilke rettesnore er der for trivsel og mistrivsel? Og hvilke kompetencer og personlige styrker skal udvikles for, at den enkelte unge får et godt onlineliv?

Det er de spørgsmål, redaktøren af *Digital Trivsel* ridser op.

Antologien rummer værdifuldt stof til eftertanke og kan varmt anbefales til relevante faggrupper og voksne, der ønsker at erhverve indsigt i og forståelse af de digitalpædagogiske udfordringer, der skal løses i forbindelse med undervisning og læring.

**Af Anette Grønholt Andersen**



Digital Trivsel – en antologi om børn og unges onlineliv

Redigeret af Per Straarup Søndergaard.

Turbine, 106 sider, 199,- kr.